

הילד שלך עלה כיתה?  
יש ילד עצוב  
שאינו לו אפשרות  
להגיע לכיתה!



**קרן ההסעות**  
גלגל ההצלה של ילדי ישראל!



# קוראים לי אבנר אני בן 8, וגם אני רוצה ללמוד בהינוך תורני

**"להתראות אבנר", הוא אמר לו ביום האחרון של השנה, "אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה. אני מקווה שנמשיך לנסוע ביחד". אבנר התפלא, "למה שלא נמשיך? אתה עובר דירה?"**

**ספר תורניים של החינוך העצמאי. ההסעות האלה עולות כסף. הרבה כסף. ולפעמים הכסף לא מספיק, ונאלצים לבטל את ההסעה של אבנר.**

אלפי ילדים רוצים ללמוד תורה אך אין באזור מגוריהם בית ספר תורני, האפשרות היחידה שלהם ללמוד תורה היא באמצעות הסעה שתבוא לקחת אותם מידי יום מביתם ביישובים המרוחקים אל בית הספר. בקרן ההסעות מתקשים לתת מענה לכל אותם אלפי הילדים בגלל קשיים תקציביים. גדולי ישראל שליט"א קוראים במכתב נוקב "זהו פיקוח נפש רוחני". ילד שלא לומד במוסד תורני, לפעמים רק בגלל שלא הייתה לו הסעה, יגיע בסופו של יום ח"ו אל בית ספר חילוני, והתוצאה - שמד רוחני.

אמצו ילד עוד היום, ותזכו שהתורה הקדושה תתחנן עבורכם לפני הקב"ה לזכות לבנים צדיקים ורוב נחת

אבנר. המנהל היה על הקו. "יש לנו בעיה עם ההסעה מהישוב שלכם", הוא אמר בקול עצוב, "אנחנו מנסים למצוא בעז"ה פתרון מהיר. אני מקווה שהכל יסתדר".

שבועיים חלפו הפעם הייתה זו היא שהתקשרה למנהל. "מה עם ההסעה?" המנהל נאנח. "אנחנו עדיין מנסים לסדר את זה. עניין תקציבי. אנחנו לא מוותרים עליכם" אבנר נזכר שבסוף השנה משה הנהג הורידו אותו בפעם האחרונה ליד הבית. "להתראות אבנר", הוא אמר לו ביום האחרון של השנה, "אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה. אני מקווה שנמשיך לנסוע ביחד". אבנר התפלא, "למה שלא נמשיך? אתה עובר דירה?". משה צחק. "לא, אני לא עוזר. אני רק מקווה שהכל ימשיך". אבנר לא כ"כ הבין. הוא משך בכתפיו ופנה לביתו.

**עכשיו הוא כבר מבין למה משה התכוון. ההסעה שלו לבית הספר התורני מומנה ע"י קרן ההסעות, שמסיעה עשרות אלפי ילדים ממאות ישובים ברחבי הארץ לבתי**

לפני תחילת שנת הלימודים, היא עדיין לא יודעת באיזה בית ספר אבנר ילמד.

בשנה שעברה אבנר למד בבית הספר התורני שבעיר הגדולה. בישוב של אבנר אין בית ספר תורני, ולכן כל יום הוא עלה על ההסעה עם הנהג משה שתמיד מחייך. הנסיעה ארכה כמעט ארבעים דקות, אבל לאבנר זה בכלל לא איכפת. בבית הספר נותנים לו חום ואהבה ומרוויים את נשמתו הקטנה בטללי יהדות. כאן הוא למד איך מתפללים, מה זה שמע ישראל, פרשת השבוע, חגי ישראל. עולם קסום ומופלא של אור, של אמונה. הוא היה מספר בבית בשולחן שבת את הפרשה ורואה איך אבא נהנה, מלטף אותו בחיבה, ואפילו שר איתו שירי שבת שלמד בבית הספר. גם אמא התחילה להדליק נרות של שבת. למרות שבהתחלה היא הסבירה לו שזה "משהו של דתיים", היום היא כבר לא מפספסת אפילו פעם אחת.

לפני שלושה שבועות התקשרו אליה מבית הספר של

**"אמא, את החומש תעטפי לי בשקוף" ביקש אברימי בן השמונה. הוא עמד ליד אמא, כשעיניו הנוצצות מלזות את אצבעותיה שעוטפות את ספרי הלימוד שלו. אברימי בחר בעצמו את נייר העטיפה, ונשא אותו בחשיבות הביתה וכעת הגיע הרגע בו נעטפים הספרים.**

"זה הכל מוכן" הכריזה אמא. החומש, המשניות, הסיידור, ושאר ספרי הלימוד כולם עטופים ומוכנים לקראת היום הראשון ללימודים. אמא הביטה בספרים ובאברימי שהרגיש צורך לגעת שוב בכל ספר בסיפוק. "ילד צדיק", היא לחשה כשדמעה מתנצנת בזווית עינה, "תלמד טוב בחומש ותגדל להיות תלמיד חכם אמיתי. יהי רצון שתאיר את העולם בחידושי תורה ויהיה לך תמיד חשק ללמוד".

אמא של אבנר בן השמונה מהמושב הקטן בצפון עדיין לא קנתה את ספרי הלימוד לשנה הבאה. ארבעה ימים



**הטלפון שלכם לנחת מהילדים - 1-700-50-66-22**

# "מי רוצה לעלות על האוטובוס שכל גדולי ישראל עלו עליו?"



**מכתב תחינה ובקשת חירום מרבנותנו מאורי הדור שליט"א למען ילדי קרן ההסעות**

הנה זה כשלוש עשרה שנה מאז הקימו גדולי הדור שלפנינו בראשם מרנן הגרי"ש אלישיב והגרי"ל שטיינמן זיע"א את "קרן ההסעות" לילדי החינוך העצמאי. והוא עיקר והיסוד לכל פעולות הקירוב של הילדים ומשפחותיהם, ובלעדו לא תמך כל אפשרות לחינוכם של כשלושים אלף ילדי קירוב ב"י החייבים הסעות מידי יום מבייתם לביה"ס - בית תלמודם, והוא אבר שהנשמה תלויה בו, וכלי זה הילדים עלולים למצוא את עצמם ללא חינוך של תורה, וח"ו לרעות בשדות זרים בחינוך חילוני ח"ו.

והעוסקים בה שמונו ע"י גדולי הדור זיע"א מוסרים נפשם למענה, אך אין הקומץ משביע וח"ו יש איום ממשי לסגירת קווי הסעה כי הגיעו מים עד נפש, והרואה ס"ת שנופל מן לא יחוש להקמוץ? ומה נענה ליום הדין ומה נאמר ליום פקודה אך נתנו למקום קדוש זה להיות פוחת והולך והוא פיקוח נפש רוחני.

ע"כ חובה גמורה לכל איש מישראל להשתדל להציל נפש א' מישראל ע"י אימוץ ילד אחד לפחות למשך שנה (12x100) וכל המוסף מוסיפין לו.

וזכות שבו לא מיתרחשא כל יומא, והנה עוד מעט נזקק בסליחות תורה הקדושה התחנני בבקשה, וכעת התורה מתחננת אלינו וזועקת אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט, ואין ספק שמי שעוור לבניו אלו של הקב"ה יקבל שכרו בברכות שמים אורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ויובו לנחת יהודי מוצי"ח שיהיו זרע כשר והגון וירוו מהם רב עונג ואך טוב יכנו באהלם כל הימים.

אמוץ עוד היום ילד לחינוך יהודי טהור וזכה בהבטחה הנדירה!  
זו ההשתדלות שלך עבור ילדיך!

אמוץ עוד היום ילד לחינוך יהודי טהור וזכה בהבטחה הנדירה!  
זו ההשתדלות שלך עבור ילדיך!

**"ואין ספק שמי שעוזר לבניו אלו של הקב"ה יקבל שכרו בברכות שמים אורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ויזכו לנחת יהודי מיוצ"ח שיהיו זרע כשר והגון וירוו מהם רוב עונג ואך טוב סלה יכנו באהלם כל הימים"**

שימו לב להבטחה המופלאה של גדולי ישראל... למילים הנדירות המופיעות בקריאת הקודש, לברכה העצומה של הצדיקים, הגוזרים בכוח תורתם והקב"ה מקיים

**מי אינו רוצה להיכלל בברכה נדירה???**  
**מי אינו רוצה הבטחה לרוות נחת יהודי מכל צאצאיו?**  
**אמץ עוד היום ילד לחינוך יהודי טהור וזכה בהבטחה הנדירה!**  
**זו ההשתדלות שלך עבור ילדיך!**

זהו מאבק על עתידם הרוחני של אלפי צעירי הצאן מערי השדה, הרוצים ללמוד ולהתחנך בבתי הספר התורניים, והכל תלוי בהמשך קיום מערך ההסעות שבלעדיו אין קיום לכל פעולות הקירוב. לאור זאת יצאו מרנן ורבנן שליט"א ב"קול קורא" מיוחד הממחיש את גודל השעה וחשיבות המשימה העומדת לפנינו בהצלת ילדים אלו.

**"וכעת התורה מתחננת אלינו וזועקת אל תתנו למפעל קדוש להתמוטט"**

חינוך ילדי ישראל הוא עיקר העיקרים. התורה היא שזועקת: זהו פיקוח נפש רוחני. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אין דבר שחשוב יותר מהצלת נפשם של ילדים אלו בפריפריה הצמאים ללמוד תורה. האם יתכן שבגלל קושי תקציבי ימנע מילד יהודי ללמוד תורה, לדעת מה זה "שמע ישראל"?

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור, מרנן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרנן הגרי"ל שטיינמן זצוק"ל, מסיע מידי יום יותר מ-20,000 ילדים טהורים מבתי מתחזקים אל 123 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. מדובר בריבי רבבות של "שמע ישראל" ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנקפים לזכותם של התורמים.

מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א, מחזקים במכתב נרגש את ראשי הקרן שפועלים במסירות ומוסרים את נפשם למען חינוך ילדי ישראל, ופונים בקריאה אישית עבור "קרן ההסעות" לקראת פתיחת שנת הלימודים הבעל"ט, כאשר גורל עשרות אלפי ילדי ישראל נתון על כף המאזניים, האם אכן יגיעו ללמוד בבתי ספר תורניים או שחלילה יישארו בבתי הספר החילוניים.

**"והוא עיקר והיסוד לכל פעולות הקירוב של הילדים ומשפחותיהם"**

**הטלפון שלכם לנחת מהילדים - 1-700-50-66-22**

# הגלגלים של קרן ההסעות

**123**

בתי ספר של החינוך העצמאי (ת"ת ובית יעקב)

**21,324**

ילדים נוסעים מידי יום באוטובוסים של קרן ההסעות

**259**

יישובים ברחבי הארץ ממושב אביבים בצפון עד דימונה שבדרום



**1,014**  
קווי הסעה

**70,000,000 ₪**

תקציב שנתי של קרן ההסעות

**תמונות מספרות:**  
השנה שהייתה בקרן ההסעות

**חזו בני חביבי**  
ילדי קרן ההסעות נפגשים עם בחורי ישיבה לפני חג השבועות



**מה אהבתי תורתך**  
מסיבת סידור של ילדי קרן ההסעות



**מה נשתנה הלילה הזה**  
סדר הכנה לליל הסדר שנערך בבתי הספר עבור ילדי קרן ההסעות

**עתה כתבו לכם**  
ילדי קרן ההסעות שזכו לכתוב "חבורה" תורנית בהשתתפות גדולי ישראל



**ובלכתך בדרך**  
ילדי קרן ההסעות לומדים באוטובוס בדרכם לבית הספר



**הטלפון שלכם לנחת מהילדים - 1-700-50-66-22**



**13,940 ילדים מילדי קרן ההסעות  
רוצים להגיע ללמוד תורה...**

# אבל לא בטוח שהם יגיעו...

**אתם יכולים להכריע את עתידם!**

בשעה שאתם שולחים את ילדכם לתלמוד תורה, לביה"ס, לישיבה, ולסמינר כדי ללמוד תורה, לאלפים מילדי קרן ההסעות אין איך להגיע לחינוך תורני, יש לכם הזדמנות ל"אמץ ילד" שיגיע כל השנה לחינוך תורני ולא לחינוך חילוני ח"ו



**קרן ההסעות**  
גלגל ההצלה של ילדי ישראל!

מאמצים עכשיו ילד בטלפון שלכם לנחת מהילדים

**1700-50-66-22**

ת.ד. 257 בני ברק או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן 339991 קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי ע"ר 95-659-804-5  
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 כמ"כ ניתן לתרום בקלות ובמהירות בכל עמדות "נדרים פלוס" ברחבי הארץ



**אמץ ילד!**  
נענים לקריאת גדולי ישראל  
ומאמצים ילד לכל השנה!  
**100x12**