

# אכל תהמטאו בינלדו!

עשרות אלפי ילדים  
מערי השדה מתחננים אליך  
להציל את עתידם הרוחני.  
גדולי הדור קוראים לך לאמץ  
ילד ולזכות לנחת יהודי  
מהילדים שלך!

---

הדמעות..  
הזעקה...  
ההבטחה...

---



# דמעות זכות של ילד יהודי...

הוא מביט בעיניים כלות על חבריו בני גילו הנוסעים לחממה הינוכית יהודית וליבו נחמץ... גם הוא רוצה לעלות בכל בוקר על האוטובוס המיוחד... גם הוא רוצה ללבוש ציצית וללמוד חומש ומשנה... גם הוא רוצה להינצל מגורל של ניתוק ובורות... האם נוכל להתעלם מדמעותיו?

**הם לא רוצים להשוב אחרת!**  
הם יודעים היטב שההסעה הזו היא "גלגל ההצלה" היחידי שלהם.

**בלעדיה - הם אבודים!**  
\*\*\*

שנת הלימודים תשע"ח עומדת בפתח - - - בעוד ימים ספורים נלווה בחיבה את ילדינו הטהורים אל תלמודי התורה שלהם, ובליבנו נישא תפילה זכה, שצאצאינו ימשיכו בדרך הסלולה ויגדלו בדרך התורה והמצוות..

**אבל - - -**  
האם הבטנו גם על דמעותיו של נועם?  
האם פתחנו לבנו לתחנוני אלפי הילדים המשוועים לצאת ממעגל הניתוק?

**האם "אימצנו ילד" אחד והבטחנו את הינוכו הטהור לשנה הקרובה?**

**אבל הוא יודע שזה מסובך.**  
\*\*\*

הוא גר רחוק מבית הספר התורני. ההורים שלו אמנם מתחזקים אבל לא יכולים להסיע אותו חצי שעה בכל בוקר ובחזרה. זה מאד קשה. והאוטובוס של "קרן ההסעות" לא עובר ביישוב שלו. זה כרוך בהוצאה כספית גדולה, הסבירו לו. כרגע אין תקציב. בלית ברירה נועם נשלח לבית הספר הממלכתי שביישובו, סופג את הערכים המקולקלים והכפרניים וגדל במערכת המנותקת משורשיו.

**הדמעות שלו התייבשו זה מכבר, אבל בת קול חרישית יוצאת בכל יום ושואלת:**  
**מי יציל את חייו הרוחניים של נועם???**

**האם איבדנו אותו לנצח, חלילה??**  
כמו נועם, יש עוד אלפי ילדים מבתים מתחזקים ואף חילוניים הכמהים להיכנס תחת החינוך התורני וממתנינים להזדמנות שלהם. כמו נועם, יש למעלה מ-20,000 ילדים שזכו השנה להגיע ב-1000 קווי הסעות מידי בוקר אל בתי הספר התורניים והתעלו בתורה ובמצוות ומצפים שגם בשנה הבאה ההסעות יפעלו כסדרם...

נועם, הילד הקטן עומד בצד, ביישוב מרוחק, ושומע על בני גילו מיישוב אחר העולים בכל בוקר על האוטובוס החדיש של "קרן ההסעות" בדרכם לבית הספר של החינוך העצמאי. עוד מעט הם יכנסו לאורם החמים של התורה והמצוות, יקבלו חינוך יהודי טהור ויעדנו את הליכותיהם. עוד מעט הם ירגישו מיוחדים שזכו לגדול בעולם ערכי ולשאוף לגדולות...

**אבל נועם עומד בצד ובוכה - - -**  
**הדמעות מציפות את עיניו. ליבו היהודי כמו זועק ללא קול:**  
**גם אני רוצה ללמוד תורה ולהכיר מהו "שמע ישראל" - - -**  
**גם אני רוצה ללבוש ציצית וללמוד חומש ומשנה - -**  
**גם אני רוצה להימלט מחיי ניתוק ובורות שנגזרו עליי - - -**  
**גם אני רוצה לעלות על האוטובוס הזה! - -**

**הטיול השנתי הגיע!**  
הילדים הנרגשים עם כובעי השמש מצטופפים ליד האוטובוס החדיש, על כתפיהם מימיות ותיקים עמוסי ממתקים, בעוד רגע יפליג האוטובוס לדרכו ליום של חוויות בלתי נשכחות... ורק ילד אחד עומד בצד, בפנים נפולות, מביט בעיניים כלות ודומעות על המחזה. הוא לא עולה על האוטובוס. הוא לא נוסע עם כל חבריו לכיתה.

**להורים שלו לא היה כסף לשלם על הטיול - - -**  
**הלב נקרע!**  
הייתכן שבגלל שהוריו דלי אמצעים הוא יישאר בחוץ? האם ניתן להישאר אדיש למול דמעותיו של הילד הקטן? האם לא הייתם משלמים את הטיול מכיסכם רק כדי לשמח את הילד המסכן?

**אבל זהו לא סיפור על טיול שנתי. כאן מדובר על כל עתידו הרוחני! - - -**  
\*\*\*

# גדולי הדור זועקים:

# "והנער איננו איתנו!"



**זעקה גדולה ומרטיטה נשמעה באסיפת הירום של גדולי הדור במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א למען המשך פעילות "קרן ההסעות" למעלה ממיליון ילדים, בנים ובנות, הולכים לחינוך חילוני, לא יודעים לומר 'שמע ישראל', בני, היכן אתם? גדולי הדור יצאו מגדרם ב"קול קורא" מיוחד וכתבו את המילים הנדירות: "וחובה גמורה לכ"א מישראל להשתדל שלא לפתח את הילד אחד (12x100) לשנה, ואשרי מי שזוכה להיות לו למליץ יושר" נפש אחת מאלה המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.**

**וכל העוזרים והמסייעים למצוה זו הפרושה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיני מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים.**

החתימות לפי סדר קבלתן

היה זה מחזה מופעים ומרטיט כאחד, לראות את גדולי ישראל עולים בזה אחר זה במעלות הבית הקטן שברח' רשב"ם בבני ברק, את זקני הדור המטריחים עצמם אל המשימה החשובה העוסקת ברומם של עולם - הצלת ילדי ישראל מחינוך כפרי. אווירת חירום שררה בחדר הקטן במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א. על פניהם של קברניטי הדור ניכרה היטב הדאגה העמוקה לרבבות צעירי הצאן בערי הפריפריה, שעלולים להינתק ממורשת ישראל.

מה נהדר היה לראות את ראשי העדה הנושאים את משא העם ומשמרים את פך השמן הטהור, כיצד ליבם נתון גם אל הילד הבודד המתגורר ביישוב מרוחק ושלא זכה לגדול במקום תורה. האם גם בשנה הבאה יוכל להגיע אל בית הספר התורני? האם יוכל להמשיך לצמוח בדרך ישראל סבא, או חלילה בהיעדר הסעה, יאלץ חלילה ללמוד בבית ספר ממלכתי שבאזור מגוריו.

## ברכת גדול הדור

אל אסיפת החירום במעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הגיעו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. כן השתתפו הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א, משגיח ישיבת "אורחות תורה" ומרבני קרן ההסעות, הרב מרדכי קרליץ יו"ר "קרן ההסעות", ומ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.

אסיפה זו כונסה בדחיפות לאור פתיחת שנה"ל המתקרבת, ובשל מצבה הכלכלי הקשה של "קרן ההסעות" המעמיד בסכנה את המשך חינוכם הטהור של אלפי ילדי ישראל מערי השדה בבתי הספר התורניים של החינוך העצמאי. מדובר במערך הסעות אדיר שמפעילה "קרן ההסעות" מידי יום, אשר משמש כחבל ההצלה הרוחני והיחידי של עשרות אלפי ילדים וכו"כ בהוצאות כבדות של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

קודם האסיפה, עלו ראשי הקרן למעונו של רשכבה"ג מרן הגרא"ל שטיינמן שליט"א ועדכנו אותו בכל העשייה הענפה של שנה"ל החולפת ומספר תלמידי הקירוב הזוכים לחינוך יהודי ובוגרים הממשיכים בישיבות קדושות. מרן שליט"א התעניין בפרטים ובפעילות הצפויה בשנה הבאה לצירוף עוד ועוד תלמידים לממלכת התורה. מרן שליט"א ברכם בחום רב ואף חתם על 'הקול קורא' לציבור הרחב להיתם ולסייע עבור "קרן ההסעות".

## מפעים!! כמו פתיחת ארון הקודש!

בחדרת קודש פתח פתח הגר"י זילברשטיין שליט"א את האסיפה, ובדבריו טעוני הרגש היהודי חידד את המעלה הנשגבה של הבאת ילדי ישראל אל מוסדות החינוך הטהור. "לפני כמה שנים התקיים דין-תורה בין נהג המסיע ילדים לת"ת לבין המלווה. באותם ימים דלת ההסעה לא הייתה נפתחת בלחיצת כפתור והתעורר ויכוח מי יפתח את הדלת. המלווה אמר שזו עבודה של הנהג ואילו הנהג טען שזה התפקיד של המלווה. הם הגיעו אל הגרב"צ שאול זצ"ל שאמר להם, תמהני עליכם, אצלי בביה"כ בפתיחת הארון יש מלחמה הפוכה, כל אחד מבקש לעצמו את הזכות לפתוח. הרי כאן מדובר בפתיחת ארון הקודש! הנהג והמלווה אמרו תודה והסתיים והויכוח בניהם".

## "והנער איננו איתנו!"

הרב מרדכי קרליץ הנושא בעול הקרן מיום הקמתו העלה בפני גדולי ישראל את הנטל הכלכלי הכבד הרובץ על ראשי הקרן בכל

וכאן הגביה הגר"י זילברשטיין את קולו וקרא בקול נרגש: **"צריך לפרסם זאת ברבים! פתיחת דלת ההסעה כמוה כפתיחת ארון הקודש, וההסעה המסיעה ילדים לתלמודי תורה היא ארון הקודש בעצמו".** הדברים עוררו עד עצום בקרב הנוכחים וניכר היה שמרן שר התורה שליט"א התרשם מהם עמוקות.

שנה, על הפעילות הענפה הנעשית במערך ההסעות וכן בפרויקט "טיפול המשך" המבטיח את המשך חינוכם של בוגרי בתי הספר שלנו בישיבות קדושות.

הגר"ח מישקובסקי שליט"א המלווה את פעילות הקרן אמר לפני גדולי ישראל: באנו לאן להשמיע את הזעקה. כתוב שבשעת החורבן הקב"ה אמר, בני היכן אתם. סיפר לי גיסי הרב אברהם צבי טוב שליט"א, שמרן הגרא"מ שך זצוק"ל הפסיק לאכול כשהיה בא מהתפילה בישיבה בשמונה. הוא אמר: איך אני מסוגל לאכול, כעת למעלה ממיליון ילדים הולכים לחינוך חילוני, לא יודעים מה זה רבש"ע, לא יודעים לומר 'שמע ישראל', בני, היכן אתם? איפה הילדים הללו? והנער איננו איתנו. כזה לאב של שמים, כזה צער של שכניה, וכעת אנחנו בתקופה שבוכים על צער השכינה".

## "זכויות עצומות של זיכוי הרבים"

מרן ראש הישיבה הגר"י אדלשטיין שליט"א ברך את האסיפה ואת כל התורמים והמסייעים ל"קרן ההסעות" ואמר: "דבר פשוט שמן השמים ייתנו ברכה והצלחה לכל מי שסייע לדברים האלה, לחנך את ילדי ישראל לתורה ולמצוות. לזיכוי הרבים יש זכויות עצומות כפי שנאמר, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ולכות זו זכות עצומה לכל אלו שיעזרו למטרה הקדושה הזאת".

האסיפה המרוממת נחתמה בדברים שנשא הגר"ד לנדו שליט"א שאמר, "נוסיף ברכה על מה שכבר התברכו, תחזקנה ידי כל העושים ויצליחו בכל מעשיהם לקדש שם שמים".

לאחר מכן צרפו גדולי ישראל שליט"א את חתימתם על 'קול קורא' המיוחד לכלל ציבור יראי ה', ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות: **"וחובה גמורה לכ"א מישראל להשתדל שלא יפחות מכדי אימוץ ילד אחד (12x100) לשנה, ואשרי מי שזוכה להיות לו למליץ יושר" נפש אחת מישראל וכבר אמרו כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.**



1700-50-66-22

הטלפון שלכם לנחת מהילדים!



# הבטחה יקרה מפז!

**מי אינו מתפלל לנחת יהודי מצאצאיו? מי אינו מייחל שילדיו ימשיכו לגדול לתפארת? ישנה רק דרך אחת לקבל הבטחה נדירה כזו מגדולי הדור... זהו המינימום שאתה הייב לעשות עבור ילדיך...**

מחיי בורות וכפירה!  
קשה להפריז בחשיבות הרבה שגדולי ישראל שליט"א מייחסים למפעל החינוכי העצום הזה. גדולי הדור יוצאים מגדרם וזועקים לנו, ליראי ה', להירתם ולאמץ לכל הפחות ילד אחד מילדי קרן ההסעות כדי להבטיח את עתידו הרוחני לשנה אחת.  
**גדולי הדור מבטיחים לך: אימוץ ילד - זו הערובה לנחת יהודי מהילדים שלך!**  
שים לב להבטחה המופלאה של גדולי ישראל... שים לב למילים הנדירות המופיעות בקריאת הקודש, לברכה העצומה של הצדיקים, הגוזרים בכוח תורתם והקב"ה מקיים:

**\*\*\***  
**ישנה רק דרך אחת לזכות בהבטחה יקרה מפז זו...**  
מעניי גדולי הדור ניתן לראות את הכאב על גורלם החינוכי של עשרות אלפי ילדי ישראל מערי השדה, הנשלחים לבית ברייה לחינוך החילוני ומנותקים מכל זיק של יהדות. ילדים יהודיים אלו גדלים בחממת ניכור, אינם יודעים מהו 'שמע ישראל' ומאבדים את עולמם הרוחני.  
**הדרך היחידה להצילם היא קרן ההסעות.**  
ההסעה הזו מביתם המרוחק לבית הספר התורני היא הגשר היחידי שלהם לחיי תורה. היא גלגל ההצלה שלהם

"וכל העוזרים והמסייעים למצווה זו הפרוסה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים".

**מי אינו רוצה להיכלל בברכה נדירה זו?? מי אינו רוצה הבטחה לרוות נחת יהודי מכל צאצאיו? אמץ עוד היום ילד לחינוך יהודי טהור וזכה בהבטחה הנדירה! זו ההשתדלות המינימאלית שאתה מוכרח לעשות עבור ילדך!**

ראשם הקט ומרגיש את המחנק בגרון. בהצלחה בנים אהובים! אתה לוחש באזניהם לפני שהם נבלעים בפתח הבניין ובעיניך מנצנצות דמעות...

**\*\*\***

אתה ער למה שמתרחש מסביב. שמעת מה קרה אצל השכנים... על כאב הלב הנורא של ההורים לנוכח בנם יקירם שלפתע נשר מהלימודים... אתה שומע על לילות של בכי וייסורים, על כאב חד שמפלח את הלב מול בן הטיפוחים שמשנה את דרכיו ומראהו...

אתה יודע שהתקופה קשה ומלאת אתגרים חינוכיים... אתה מרגיש את הרוחות העזות הנושבות בחוץ... אתה יודע שאין היום ערובה לאף אחד...  
**מה הנך עושה כדי להבטיח לעצמך נחת יהודי מכל צאצאין? - - -**

הנה הגיע היום המיוחל. א' אלול. פתיחת שנת הלימודים החדשה. שני ילדיך הקטנים כבר עומדים נרגשים ליד הדלת. פאותיהם מסתלסלות לצד ראשם הקטן, ילקוטם החדש עם ספרי הלימוד העטופים ניצב היטב על שכמם, והם מלאי ציפייה לקראת העלייה לכיתה החדשה. ואתה מביט בהם, בזוך שעל פניהם, ובליבך נושא תפילה חרישית...

**תפילה זכה - - -**

אנא, רבש"ע, עשה שילדיי הזכים יתמידו בלימודם ויגדלו לתפארת... עשה שלא יארע כל מכשול בדרכם... שלא ירפו ידיהם מהלימודים... שלא יתחברו לחברים שאינם הגונים...

**עשה שיעעדו בדרך הסלולה - - -  
תן לי לרוות מהם נחת יהודי - - -**

אתה מלווה אותם בדרך לתלמוד התורה, מלטף את



**1700-50-66-22**

**הטלפון שלכם לנחת מהילדים!**



**לא כל ילד  
זוכה להגיע לזה!**



**בהתרגשות ובתפילה מתחילים ילדכם את שנת הלימודים הבעל"ט.**  
אך עתידם של אלפי ילדים מבתים שאינם שומרים תורה ומצוות מוטל על כך המאזניים.

**אם לא יהיה להם מימון להסעה  
הם לא יזכו לזה וילמדו במוסד חילוני הקרוב למקום מגוריהם.**

**אתם יכולים להכריע את עתידם!**

**כשאתם שולחים את ילדכם לשיבה, לתלמוד תורה וביה"ס  
ללמוד תורה יש לכם הזדמנות ל-**

**"אמץ ילד"**

**שיגיע יום יום לחינוך תורני ולא לחינוך חילוני ח"ו**



**הטלפון שלכם לנחת מהילדים!**  
**1700-50-66-22**

ת.ד. 257 בני ברק או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-1: 339991 קוון הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי ע"ד 95-659-804-5  
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46  
כמו"כ ניתן לתרום בקלות ובמהירות בכל עמדות "נדרים פלוס" ברחבי הארץ



**אמץ  
ילד!**

נענים לקריאת גדולי ישראל  
ומאמצים ילד לכל השנה!  
**100x12**