

**אין דרכא
אחרתא!**



קרו ההסעות

שנת הלימודים תשע"ז בפתח

**יש רק דרך אחת להבטיח
את עתידם הרוחני של
אלפי תינוקות שנשבו!**



קרן ההסעות
גלגל ההצלה של ילדי ישראל!

עשרות אלפי ילדים מתחננים: אל תשאירו אותנו בחינוך הכפרני!

הגשר היהידי להיי תורה!

היום זה כבר ברור: בהיעדר הסעה לבית הספר התורני - עשרות אלפי ילדים מערי השדה שהחליטו לעשות שינוי רוחני - ילמדו בבית ספר חילוני! ■ 'קרן ההסעות' המפעיל למעלה מ-1,000 קווים לבתי ספר תורניים הוא גשר ההצלה היחידי שלהם ■ גורלם תלוי בכם!



להעביר את הילד לבית ספר תורני! הסביבה לועגת, אבל הם נלחמים נגד הזרם. לבם גואה מהתרגשות לקראת הרגע בו הבן יחבוש את ספסל הלימודים הערכי.

אבל לפתע, תהום! - - -

בית הספר התורני מרוחק כחצי שעה ממקום מגוריהם. מי ייקח את הילד מידי יום לבית הספר החדש ויחזירהו? המהלך כולו נמצא בסכנה גדולה. האם כל הדרך הקשה והארוכה היתה לשווא?

ברגע האחרון הם שומעים על 'קרן ההסעות', הארגון המופלא שדואג להסעה מהבית עד לבית הספר התורני ובחזרה. ביד רועדת הם מתקשרים וממתנינים לתשובה חיובית. מסתבר שהעניין מורכב, הישוב המדובר קצת מרוחק אבל הכמיהה לחיי תורה מכריעה. הילד יצורף לאשכול ההסעות של האיזור! **בזכותם, הוא נכנס לחיים של תורה!!**

ההכרעה הגורלית

ברוב הפעמים, ההחלטה הגורלית של ההורים היכן לרשום את הילד קמה ונופלת בשאלת ההסעה: האם תהיה לילד הסעה מידי בוקר לבית הספר התורני או לא? החלטת בג"צ מלפני כמה שנים להפסיק את תקצוב ההסעות למוסדות תורניים העמידה בסכנת קריסה מאות מוסדות קירוב. מצב חמור זה הביא את מרנן ורבנן גדולי הדור זיע"א ושיבדל"א, לייסד את ארגון 'קרן ההסעות' ורואים בו את קרן ההצלה של הדור כולו. הגשר היחידי והאמיץ שבין הילד המנותק לחינוכו הטהור.

יותר מ-1,000 קווי הסעה סדירים מסיעים מעל ל-20,000 ילדים מידי יום אל בתי הספר התורניים. בלעדי 'קרן ההסעות' - ילדים אלו ילמדו בבית ספר כפרני!

אין דרכא אחרינא!

ה הם צעדו ברגלים מאובקות במדבר הלוחט. דרך ארוכה ומייגעת הוא עשו כדי לחצות את הישימון הזה. גברו על מכשולים וסכנות, והכל במטרה להגיע אל היעד הנכסף: ביתם החדש.

המסע לא היה פשוט גם עבור הילדים, אבל הם הצטרפו באומץ אל משפחתם. גם הם מאמינים כי המקום החדש אליו הם צועדים הוא טוב בהרבה. והנה, כבר מבחינים מרוחק בבית החדש והמואר...

לפתע - תהום עמוקה לפניהם! - - -

תהום חוצצת בינם לבין המטרה. סימני ייאוש עלו על פניהם. האם כל הדרך הארוכה והמייגעת הייתה לשווא? האם דווקא עכשיו, כשכבר ראו את הבית החדש ויותרו עליו בגלל מכשול קטן?

בלב מורחת נשאו תפילה חרישית למרום והישועה לא בוששה לבוא. כמו משום מקום הופיעו קבוצת מטיילים, הניחו גשר יציב על שתי גדות התהום וכך עברו בבטחה אל הצד השני. בזכותם, הם נכנסו אל הבית המואר!

האם החלום יתנפץ?

מאות משפחות מערי השדה עושים את הדרך הארוכה והלא פשוטה אל חיי התורה והמצוות. הם מקבלים החלטה אמיצה - לעשות את השינוי.



שם ביה"ס: **בית יעקב כפר גדעון**

עיר: **כפר גדעון**

מס' תלמידים מוסעים: **96**

מס' קווי הסעה: **28**

מס' ישובים: **10**

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה בכפר גדעון:

אדירים, אומן, מלאה, אביטל, גן נר, בית שאן, מגדל העמק, נצרת עילית, יקנעם, עפולה



שם ביה"ס: **עמיחי**

עיר: **כרמיאל**

מס' תלמידים מוסעים: **251**

מס' קווי הסעה: **39**

מס' ישובים: **26**

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה כרמיאל:

כרמיאל, ביריה, כפר שמאי, אור הגנוז, בר יוחאי, מירון, לפידות, כפר ורדים, מעלות, ראש הנקרה, שלומי, בן עמי, עין יעקב, חזון, כפר חנינה, מורן, טפחות, אביבים, דלתון, עלמה, שפר, כמון, שורשים, יודפת, עצמון שוב, אחיהוד

הדרך לתורה

מועט מועיר מקווי ההסעות היוצאים מ-215 ישובים ברחבי הארץ ללמעלה מ-100 בתי ספר תורניים

שם ביה"ס: **אור חדש**

עיר: **רכסים**

מס' תלמידים מוסעים: **150**

מס' קווי הסעה: **12**

מס' ישובים: **12**

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה ברכסים:

רכסים, קרית אתא, קרית בנימין, נשר, יקנעם, טבעון, עתלית, טירת הכרמל, חיפה, קרית ים, קרית ביאליק, קרית מוצקין



שם ביה"ס: **נתיבות משה**

עיר: **ראש העין**

מס' תלמידים מוסעים: **192**

מס' קווי הסעה: **13**

מס' ישובים: **7**

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה בראש העין:

ראש העין, קרית נטפים, ירחיב, שערי תקווה, אורנית, עופרים, בית אריה

הדרך לתורה

מעט מועיר מקווי ההסעות היוצאים מ-215 ישובים ברחבי הארץ ללמעלה מ-100 בתי ספר תורניים

שם ביה"ס:

חשמונאים

עיר:

חשמונאים

מס' תלמידים מוסעים:

202

מס' קווי הסעה:

20

מס' ישובים:

10

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה בחשמונאים:

חשמונאים, מבוא חורון, נחליאל, נריה, חרשה, נוף אילון, מתתיהו, בית עריף, חדיד, מודיעין

שם ביה"ס:

נתיבות משה

עיר:

קדימה

מס' תלמידים מוסעים:

266

מס' קווי הסעה:

22

מס' ישובים:

13

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה בקדימה:

קדימה, עין שריד, פורת, יעב"ץ, כפר יונה, נתבות, צורן, ותיקים, קרית השרון, פרדיסיה, צור משה, נתניה, תל מונד

"וחובה גמורה לכל אחד מישראל..."



המילים הנדירות "וחובה גמורה.. מהדהדות ב"קריאת הקודש" של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א ומדגישות את השעה הגורלית: עתידם החינוכי של למעלה מ-30,000 ילדים - על כף המאזניים! רשמים מאסיפת החירום שהתכנסה לבקשת רשכה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א להצלת "קרן ההסעות".

האוירה בחדר הייתה מרטיטה ותחושת חירום מילאה את האוויר. סביב השולחן ישבו ראשי עם קודש, מרנן ורבנן גדולי ומאור הדור שליט"א ועל פניהם ניכרה דאגה רבה. הקירות הקלופים שבחדר זה, כבר ראו יותר ממעמד אחד ושניים, המעמסה המוטלת על כתפיהם של קברניטי הדור, נושאי משאו, מורגשת כאן היטב מידי יום. ובכל זאת, היה משהו יוצא דופן במראה של הדאגה שניבטה על פניהם של רועי הצאן. הנושא העומד על הפרק הוא כבד משקל: עתידם החינוכי של למעלה מ-30,000 ילדים עומד על כף המאזניים.

"לפני עשר שנים המדינה הפסיקה כמעט לתת כסף להסעות לבתי הספר של החינוך העצמאי. מדובר כאן על התלמידים שבתלמודי התורה ובבתי יעקב שבערי השדה, בעיקר תלמידים של קירוב, שם יש למעלה ממאה בתי ספר בהם לומדים למעלה מ-30,000 תלמידים, כ"י, ומתוכם קרוב ל-20,000 תלמידים המגיעים ממקומות מרוחקים ויכולים להגיע לבתי הספר רק עם ההסעות".

בזעקה זו פתח יו"ר קרן ההסעות, הרב מרדכי קרלין, את אסיפת חירום שהתקיימה לאחרונה במעונו של רבן של ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, בהשתתפות שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א וראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו שליט"א, לנוכח מצוקת "קרן ההסעות" - הארגון היחיד המביא בפועל את הילדים אל המוסדות התורניים, ובלעדיו הם היו נשארים חלילה בחינוך הממלכתי.

"בעקבות כך", המשיך וסיפר, "לפני כעשור שנים התקיימה אסיפה במעונו של רשכה"ג רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, בהשתתפותם של ילחט"א ורשכה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א להבדבחל"ח ומרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, והחליטו על הקמת קרן, חרף הקושי העצום שבדבר וסכומי הכסף הגדולים, כאשר מלבד התקציב הניתן מהמדינה יש צורך להשיג עוד לפחות 7 מיליון דולר בשנה, וגדולי ישראל ביקשו ממני שאעזור לזה. וב"ה חלפו עשור שנים והילדים נוסעים תמידין כסדרן".

"כל מוסדות הקירוב" עלולים ליפול, חלילה"

הרב קרלין סיפר, כי עלות ההסעות בשנה עומדת על יותר מ-65 מיליון שקלים בשנה, כאשר חלקו של התקציב בלבד מתקבל מהמדינה ואילו את היתר צריכים להשיג לבד. "היום אנו בעלי חובות של 30 מיליון שקלים לנהגים [כן, קראתם נכון, 30 מיליון ש' חוב!!!]. משמעות הדבר שמזה חצי שנה לא שולם כסף לנהגים. אם חלילה לא יהיה לנו את הכסף להעביר להם, בר"ח אלול לא יהיה מי שיביא את הילדים לתלמודי התורה ולבתי יעקב, והמדובר הוא על קרוב ל-20,000 ילדים. אם לא יהיה את 20,000 הילדים הללו, כל בתי הספר עלולים ליפול, חלילה".



שם ביה"ס:

ישורון

עיר:

קרית מלאכי

מס' תלמידים מוסעים:

260

מס' קווי הסעה:

10

מס' ישובים:

4

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה קרית מלאכי:

קרית מלאכי, טריקים, בני ראם, ינון

שם ביה"ס:

תפארת שרה

עיר:

נתיבות

מס' תלמידים מוסעים:

61

מס' קווי הסעה:

7

מס' ישובים:

10

שמות הישובים מהם קרן ההסעות אוספת בכל בוקר את הילדים ללמוד תורה בנתיבות:

נתיבות, יושיביה, שרשרת, מעגלים, שדה צבי, פעמי תש"ז, זמרת, שוקדה, מבועים, קרית גת



אוטובוס אחד עולם מלא!

הצצה נדירה לתלמידי אוטובוס
אחד של 'קרן ההסעות' ■ הסיפורים
המרגשים מאחורי מהפכת החינוך
של 'קרן ההסעות'.

התייאשו ובדמעות הצליחו לשכנעו לתמוך במהלך
שישנה את עתיד המשפחה כולה, ואכן לאחר כמה
חודשים נאות האב לבקשתם.

"באותו יום הרגשתי כאילו נולדתי מחדש" ---

מספר אלון, "הייתי במצבי ייאוש. אמרתי כמה פעמים
את ספר התהילים והתפילות לא שבו ריקם".

במושב שמאחוריהם יושב נתנאל, בן ה-11, ילד ביישן
ומופנם. זו הפעם הראשונה עבורו בחברת תלמידי בתי
ספר תורניים. עד לא מכבר למד בבית ספר ממלכתי
באזור מגוריו, אבל התפנית הרוחנית שהתחוללה
במשפחתו סחפה גם אותו. עד כה, הוריו הסיעו אותו
לבית הספר החדש כי התקשה להסתגל לחבריו
החדשים. אבל היום אמו מרוגשת:

"זו הנסיעה הראשונה שלו בהסעה!"

וכך זה נמשך, כיסא אחר כיסא, ילד אחרי ילד, עשרות
סיפורי חיים מרגשים של ילדים העושים כעת את
דרכם אל החינוך היהודי. רובם הגדול, ימשיכו לשיבות
קדושות, שגם זה חלק מתפקידו של 'קרן ההסעות',
כהוראתם של מרנן ורבנן שליט"א. ועוד בתים של
תורה יתווספו לעם היהודי. עולמות מלאים.

זה רק אוטובוס אחד של 'קרן' ההסעות' וזה תלוי בנו!

נ הם מנוע האוטובוס נשמע היטב באחד
מהעיקולים המוריקים ביישובי הצפון. העוברים
והשבים לא טורחים לזכות אותו במבט. אילו
ידעו כמה סיפורי חיים מרטיטים מקופלים בו,
כמה דמעות צער ואושר נמצאים מאחורי כל מושב
בתוכו....

אבל אנחנו יודעים. אנחנו שחיים היטב את סיפור חייו
של כל תלמיד מנוסעי האוטובוס המיוחד הזה, העושה
את דרכו לבית הספר התורני, נפעמים בכל פעם
ממסירות הנפש העילאית של התלמידים והוריהם,
לשבור את המחיצות וללמוד במקום תורה. לכן, נספק
לכם הצצה נדירה לאוטובוס אחד של 'קרן ההסעות'.
אוטובוס אחד שהוא עולם ומלואו. בואו ועלו איתנו.

הנה, במושב שליד הנהג אנחנו פוגשים את נדב בן
ה-13 שרק לפני כמה ימים חגג בר מצווה. הכל התחיל
בכלל בבית הכנסת. הוא הצטרף ל'תהילים' בשבת
ולאחר מכן לתפילות. הוא גילה את עולם היהדות
והוקסם. הוא רצה ללמוד כמו חבריו בבית ספר תורני
והחל לדבר על לב הוריו שהתקשו לקבל את השינוי
אך לבסוף התרצו. "נפשי נקשרה למורשת היהודית
ואני שמח שהוריי נעתרו לשלוח אותי למוסד חרדי".

"כיום אין מאושר ממני", אמר ---

במושב ליד נדב יושב אלון בן ה-10, תלמיד בית ספר
יסודי ממלכתי, שבמסירות נפש מעוררת פליאה שינה
לחלוטין את מסלול חייו וחיי משפחתו. אמו שיתפה
פעולה עם השינוי אך האב סרב בעקשנות. הם לא

"צדקה ותורה ביחד!"

מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א אמר בכינוס: "אין מה להוסיף,
זו זכות גדולה מאד לכל מי שמשלתך בזה, זה צדקה עם
תורה ביחד, כל מי שנותן הוא לא מפסיד, מרוויח, זה דבר
ידוע, עשר בשביל שתתעשר, 'ובחנוני נא בזאת' על צדקה, כך
אומר רבינו יונה. זה דבר בדוק ומנוסה, זו זכות גדולה, ובאמת
ברכה והצלחה לכל מי שיעזור בזה!"

חייבים לעשות השתדלות!

מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א אמר בכינוס: "ודאי מה
שרבותינו גדולי ישראל דורשים מאוד, ומה שסיפרו כאן את
הדברים הנוראים האלו, חייבים כולנו לעשות את ההשתדלות
הכי גדולה, בהנחיית רבינו ראש הישיבה וגדולי ישראל
שליט"א".

ה'ו לזרוק 30,000 ילדים לים!"

המשגיח הגאון הצדיק רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א,
מרבני "קרן ההסעות", פתח את דבריו הנרגשים: "אנו במצב
שיתכן ולמעלה מ-30,000 ילדים ילכו חלילה לאיבוד! מרן
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אמר לי שכאן לא מדובר לקחת ילד
חילוני ולעשותו דתי, אלא, הוא כבר אצלינו וזה לזרוק אותו
לים כעת מתוך בתיה"ם שלנו!"

המשגיח הוסיף כשדמעות בעיניו: "לא באנו להגיד, אלא רק
להתחנן ולבקש בשם ילדי ישראל, כולנו יודעים שאנחנו
נשלחנו ואנחנו השליחים של גדולי ישראל - והם הם ששלחו
אותנו לדאוג לילדים האלו, אין לאף אחד מזה שום דבר,
אלא רק להציל את ילדי ישראל, איך אפשר לזרוק למעלה
משלושים אלף ילדי ישראל לים?".

הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי, אמר: "אני
יושב כל היום בבניין של החינוך העצמאי, וכל יום מגיעים עוד
ועוד מנהלים ואומרים, אנו רוצים לסכם עם נהגי ההסעות
לראש חודש אלול לקחת את הילדים ואף אחד לא מוכן לסכם
איתנו. אני לא יודע איך יביאו את הכסף - זה הר גדול מאוד,
אבל צריך לדעת שמנהלים באים, ואם אנחנו היינו יכולים
להביא את המנהלים לכאן שיבכו ויגידו איך נפתח את שנה"ל?
זה מה שמונח על כף המאזניים".

"הציבור צריך לשתף פעולה"

במילים ספורות ונוקבות, סיכם רשכבה"ג מרן ראש הישיבה
הגרא"ל שטיינמן שליט"א את הכינוס ואמר: "אני מצטרף
לכל מה שנאמר. הקב"ה יעזור, והציבור צריך לראות לשתף
פעולה. וכולם יתברכו".

אסיפת החירום נעלה בתחושת חרדה מחד, כאשר הדאגה
העמוקה ניכרת על פניהם של מרנן גדולי ישראל שליט"א, על
גורל ילדי ישראל שחיהם הרוחניים וחינוכם הטהור נמצאים
על כף המאזניים. ובתקווה גדולה מאידך, שדבריהם החדים
והברורים של גדולי ישראל, על החובה הגמורה של כל אחד
ואחד מאיתנו, להיות שותפים להצלת ילדי ישראל, יהדהדו
בלבבות, וילדי ישראל נוע ינועו, לגדול בתורה ויראת שמים ■



"החובה מוטלת על כולם"

בעיצומו של המעמד
המיוחד, לאחר שרשכבה"ג
מרן ראש הישיבה הגרא"ל
שטיינמן שליט"א כתב
את מכתבו הנוקב להצלת
'קרן ההסעות', ובו המילים
הנדירות "חובה גמורה על
כל אחד ואחד להשתדל
שלא יפחת מכדי אימוץ
ילד אחד..", שאל מרן
הגרי"ג אדלשטיין שליט"א,
האם אמנם הדברים
כפשוטם "חובה גמורה"?
- איך אנחנו יכולים להטיל
חובה על כל אחד ואחד,
אולי נכתוב בלשון "זכות"
לכ"א?

על כך השיב מרן רשכבה"ג
שליט"א, "אכן, ודאי שניתן
לומר שחובה גמורה
היא על כל אחד ואחד
להירתם להצלת נפשות,
כי זה העתיד הרוחני
של כל הילדים הללו ואי
אפשר להימלט מכך".

נוקב ומחייב! --

אל תשכחו אותי

גם אני רוצה ללמוד תורה!



רק בזכות ההסעה
אני אגיע יום יום
לחינוך תורני ולא לחינוך
חילוני ח"ו

מצטרפים לגדולי ישראל:
כל משפחה מאמצת
ילד בקרן ההסעות



הטלפון שלכם לנחת מהילדים!
1700-50-66-22

ת.ד. 257 בני ברק או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991 קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי ע"ר 95-659-804-5

אמץ
ילד!

נענים לקריאת גדולי ישראל
ומאמצים ילד לכל השנה!
100x12

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46