



אבא, קח גם אותי ללמוד תורה!



קרן ההסעות
גלגל ההצלה של ילדי ישראל!

עשרות אלפי ילדים מערי השדה מתחננים אליך שתאחז גם בידם ותציל את עתידם הרוחני. גדולי הדור שליט"א כבר אימצו ילד בעצמם וקוראים גם לך לאמץ ילד ולזכות בנחת יהודי מהילדים שלך! מהיום, לוקחים ילד נוסף לתלמוד תורה...

יהודי, לא שכחת משהו?!?

רק לפני ימים ספורים ליבך גאה מהתרגשות. לווית את ילדיך לתלמוד התורה, לכיתה החדשה, למלמד החדש. אחזת בידיהם הקטנות ונשאת תפילה חרישית שיצליחו בלימודיהם ויעלו מעלה מעלה... עצור! האם לא שכחת משהו? האם זכרת את הילד הנוסף המתחנן שתיקה גם אותו ללמוד תורה?... ההבטחה שלך לנחת יהודי מילדיך!

ידיהם מהלימודים... שלא יתחברו לחברים שאינם הגונים...

עשה שיצעדו בדרך הסלולה - - -

תן לי לרוות מהם נחת יהודי - - -

אתה מלטף את ראשם הקט ומרגיש את המחנק בגרון. פוסע פסיעה אחת קדימה...

עצור!!! נשמעה קריאה משום מקום. **האם לא שכחת משהו???** אתה מביט ימינה ושמאלה בחשש. מהיכן מגיע הקול? מה כבר שכחת?

אתה נעמד ומהרהר... ואז הזיכרון מכה בך כמו זרם חשמלי...

שכחת את הילד הנוסף! - - -

כן, אתה זוכר אותו...

עידן בן ה-11 ממושב טפחות...

עיניו העצובות הביטו אליך מעל גבי העיתון. מתחננות שתיקה

גם אותו לתלמוד התורה...

עידן מתגורר במרחק של חצי שעה נסיעה מבית הספר התורני,

אתה זוכר את היום הזה. זה קרה רק עכשיו.

א' אלול, השעה 7:50 בבוקר. ליד מפתן הדלת עמדו שני ילדיך הנרגשים ועל כתפיהם ילקוטים מבהיקים. עיניהם נצצו מהתרגשות, אבל בעיניך היתה דמעה סוררת... יום הלימודים הראשון של השנה החדשה! כיתה חדשה... מלמד חדש...

שלוימי שלך התחיל ללמוד גמרא!!

הנה הפרחים שלך גדלו לתפארת... הנה הם עומדים נרגשים על מפתן הדלת, מחכים שתאחז בידיהם ותצעד איתם לתלמוד התורה.

הכנות וסידורים אחרונים... אתה בודק היטב בילקוטם אם הכל במקום... הקלמר, המשניות, המחברות, הסנדוויץ', השתייה... עוד חיבוק אחרון מאמא...

אתה פותח את הדלת... מניח את היד על המזוזה... מליבך פנימה עולה תפילה חרישית...

אנא, רבש"ע, עשה שילדיי הזכים יתמידו בלימודם ויגדלו לתפארת... עשה שלא יארע כל מכשול בדרכם... שלא ירפו

הטלפון שלכם לנחת מהילדים!



אתה יודע שאין היום ערובה לאף אחד...
אתה מביט שוב על ילדיך הזכים ושואל את עצמך: האם עשית
הכל כדי להבטיח לעצמך נחת יהודי מכל צאצאך? - - -
ישנה רק דרך אחת לזכות בהבטחה יקרה מפז זו...
מעיני גדולי הדור ניתן לראות את הכאב על גורלם החינוכי של
עשרות אלפי ילדי ישראל מערי השדה, הנשלחים בלית ברירה
לחינוך החילוני ומנותקים מכל זיק של יהדות.

הדרך היחידה להצילם היא "קרן ההסעות"!

ההסעה הזו מביתם המרוחק לבית הספר התורני היא הגשר
היחידי שלהם לחיי תורה. היא גלגל ההצלה שלהם מחיי בורות
וכפירה!
גדולי ישראל מבטיחים לך: אימוץ ילד - הערובה לנחת יהודי
מהילדים שלך!

"אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך..."

מי אינו רוצה להיכלל בברכה נדירה זו?
מי אינו רוצה הבטחה לרוות נחת יהודי מכל צאצאיו?
אמן עוד היום ילד לחינוך יהודי טהור וזכה בהבטחה הנדירה!

אם לא תהיה לו הסעה מסודרת מידי בוקר, הוא יישאר ללמוד
בבית הספר החילוני באזור מגוריו... ללא תורה... ללא יהדות...
ללא יראת שמים...
גם בעיני עומדות דמעות... דמעות זכות של ילד יהודי המפצירות
בך...

גם אני רוצה ללמוד תורה ולהכיר מהו "שמע ישראל" - - -

גם אני רוצה ללבוש ציצית וללמוד חומש ומשנה - - -

גם אני רוצה להימלט מחיי ניתוק ובורות שנגזרו עליי - - -

אם לא תהיה לו הסעה - הוא ימשיך בחינוך הכפרני והמנותק!
אין דרך אחרת... עידן מתחנן אליך שתאחז גם בידו ותוביל אותו
לתלמוד תורה..

הוא מבקש ממך שתאמץ אותו - - -

אתה ער למה שמתרחש מסביב. אתה יודע שהתקופה קשה
ומלאת אתגרים חינוכיים...
אתה מרגיש את הרוחות העזות הנושבות בחוץ...

ה'בן יקיר' של

בכוחותיהם הדלים... בתמצית ליבם הגדוש באהבת ישראל ומאור הדור שליט"א אימצו בעצמם ילד מילדי "קרן ההסע דברים מפעימים מתוך הדווה של מצווה להצטרף למשימה

העם ומשמרים את פך השמן הטהור, כיצד ליבם נתון גם אל הילד הבודד המתגורר בישוב מרוחק ושלא זכה לגדול במקום תורה. האם גם בשנה הבאה יוכל להגיע אל בית הספר התורני? האם יוכל להמשיך לצמוח בדרך ישראל סבא, או בהיעדר הסעה, יאלץ חלילה ללמוד בבית ספר ממלכתי שבאזור מגוריו.

גדולי הדור הכבירו מילים רבות על ההצלה הרוחנית אך לא הסתפקו בזה. הם הוציאו את פנקס הצ'קים האישי

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט, עלו ראשי 'קרן ההסעות' למעונם של גדולי הדור ונפעמו מלהט הקדושה שגילו כלפי המשימה החשובה של הצלת ילדי ישראל מחינוך כפרני.

אורת חירום שררה בחדרם הקטן. על פניהם של קברניטי הדור ניכרה היטב הדאגה העמוקה לרובות צעירי הצאן בערי הפריפריה, שעלולים להינתק ממורשת ישראל. מרגש היה לראות את ראשי העדה הנושאים את משא



כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א
"אקווה א"ה להצטרף לדבר מצוה ולשמוע"

מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

"מרן ראש הישיבה שליט"א לקח על עצמו לאמץ ילד בקרן ההסעות לשנה"ל תשע"ט"

"גם אני לקחתי על עצמי בל"ג החזקת ילד לשנה בקרן ההסעות"

אני רוצה להצטרף לפרוייקט הזה
אני רוצה להצטרף לפרוייקט הזה



לפי שם אנו רוצים להצטרף
לפי שם אנו רוצים להצטרף

הטלפון שלכם לנחת מהילדים!

גדולי ישראל

אל... בכתב יד קדשם הרועד... "גם אני מצטרף..." * גדולי
 יעות" כדי להבטיח את הינוכו הטהור. לצד החתימה הוסיפו
 מה הקדושה... ומי רואה אותם מאמצים ילד ואינו מאמץ?!

מרן כ"ק האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א



וחתמו על אימוץ ילד אחד מילדי "קרן
 ההסעות" ללימוד תורה למשך שנה
 אחת.
 לצד החתימה על האימוץ הוסיפו
 גדולי הדור דברים מפעמיים בכתב
 יד קדשם, מתוך חדווה של מצווה
 להצטרף למשימה הקדושה...



מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט"א

"גם אני משתתף בעניין החזקת ילד אחד לקרן ההסעות ע"
 החינוך העצמאי"



מרן האדמו"ר מוויזניץ שליט"א

"ויתברכו כל השותפים
 בכתובה וחתימה טובה
 ונחת מכיוצ"ה"



כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א

שמעו דברי חכמים לקחת חלק במצווה זו"



1700-50-66-22

מָה אֲדִיר שָׁמַי

כ-32,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים עושים את דרכם מידי יום, ע
החינוך העצמאי * ריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל



חשמונאים



עכו



ת"ת ובי"ע כפר גדעון

28 קווי הסעה המביאים מהישובים: אדירים, גן נר, גז מגדל העמק, נצרת עילית, י

ת"ת ובי"ע 'חשמונאים'

20 קווי הסעה המביאים 343 ילדים מידי יום מבוא חורון, נחליאל, נריה, חרשה, נוף איילון, קריית ספר, מתתיהו, בית עריף, חדיד, מודיעין

בי"ס 'שובו עכו'

11 קווי הסעה המביאים 177 ילדים מידי יום כרמיאל, עכו, נהריה, קריית מוצקין, קריית ביאליק, קריית אתא, קריית ים, קריית חיים



נתניה



כפר סבא



ת"ת 'הרא"ם' רחובות

4 קווי הסעה המביאים מהישובים: רחובות, גדרה, ל

ת"ת 'אורחות יצחק' נתניה

10 קווי הסעה המביאים 70 ילדים מידי יום נתניה, קדימה, צורן, תל מונד, פרדסיה, כפר יעב"ץ

ת"ת ובי"ע 'יצהר' כפר סבא

14 קווי הסעה המביאים 85 ילדים מידי יום כפר סבא, הוד השרון, אלפי מנשה

ללא הסעה מסודרת

הם לא היו יודעים מהו 'שמע ישראל'!

ההסעות הן מלאכת מחשבת של מאות מסלולים הסובבים מידי בוקר בישובים וכפרים מרוחקים, מלקטים את ילדי הקירוב מבתיהם ומביאים אותם לבתי הספר.

מאחורי המספרים של מהפכת הקירוב הגדולה בארץ עומד מערך אדיר ומסועף של חברות אוטובוסים, מיניבוסים, טרנזיטים ואפילו מוניות הפועלים במשך כל ימות השנה, בכל רחבי הארץ, כדי להציל את נשמותיהם של אלפי ילדים מחינוך כפרני רח"ל.

הטלפון שלכם לנחת מהילדים!

זוהי בכל הארץ

ע"י למעלה מ-1,200 קווי הסעה שונים אל 122 בתי ספר התורניים של כל שנה, והכל בזכותכם! | להלן מקבץ קטן מקווי ההסעה ברחבי הארץ:



חדרה

ת"ת 'נר שמואל' חדרה

32 קווי הסעה המביאים 304 ילדים מידי יום מהישובים: חדרה, זכרון יעקב, גבעת עדה, בנימינה, אור עקיבא, פרדס חנה, אלייכין, חריש, אחיטוב



יבנה

ת"ת ובי"ע 'סיני' יבנה

32 קווי הסעה המביאים 467 ילדים מידי יום מהישובים: ניצן, אשדוד, בני עייש, גדרה, יבנה, בני ראם, ראשל"צ, נס ציונה, גני יוחנן, יציץ, מזכרת בתיה, שתולים, רחובות, עקרונ, באר יעקב, יד בנימין



כפר גדעון

גדעון

184 ילדים מידי יום, ר, גדעון, מדרך עוז, אליקים, ית, יקנעם, עפולה



דימונה

ת"ת 'שילה' דימונה

12 קווי הסעה המביאים 155 ילדים מידי יום מהישובים: דימונה, מרחב עם, מצפה רמון



כרמיאל

ת"ת ובי"ע 'חפץ חיים' (עמיחי) כרמיאל

28 קווי הסעה המביאים 153 ילדים מידי יום מהישובים: בר יוחאי, ביריה, טפחות, חזון, דלתון, צפת, שורשים, עצמון, שגב, חצור, מורן, כפר חנניה, כפר שמעי, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, לפידות, מירון, עלמה, שפר, אביבים, אור הגנוז, אחיהוד, ראש הנקרה, עין יעקב, שלומי



רחובות

רחובות

24 ילדים מידי יום, ית, קרית עקרונ, נס ציונה

שונים המביאים את ילדי הקירוב ללמוד תורה.

הביטו על פניהם הזכים של ילדים אלו. הכל בזכותכם!

ריבי רבבות של "שמע ישראל", רבבות של דפי גמרא ומשנה,

אלפי בתים שהתחזקו, עולמות רוחניים חדשים!

אין לשער מה היה קורה ללא תרומתכם לקרן ההסעות!

מנהלי "קרן ההסעות" שוקדים בכל ימות השנה על הפעלה

סדירה של הקווים מתוך מטרה ברורה - הגלגלים חייבים

להסתובב ללא הפסקה! אסור להחמיץ יום אחד! אסור לתת

לשום בעיה תקציבית לשבש את הגעתם של התלמידים

ללמוד תורה!

בתמונות שלפניכם מדגם קטן של קווי ההסעות מיישובים



1700-50-66-22

כל שנה הוא היה מאמץ אותם
כל שנה הוא היה מתפלל עליהם
כל שנה הוא היה מברך אותם

והשנה!?

כל אחד מאיתנו ממשיך את מפעל חייו של מרן זיע"א
מאמצים ילד בקרן ההסעות



מדברי מרן רשכבה"ג הגרא"ש שטיינמן זצוקללה"ה:
"ילדים אלו אין מי שידאג להם ולכן
אני האבא שלהם, שצריך לדאוג להם"



קרן ההסעות

מפעלו הקדוש
 ש' מרן רשכבה"ג הגרא"ש שטיינמן זצוקללה"ה



מאמצים ילד לשנה"ל תשע"ט!
1700-50-66-22

ת.ד. 257 בני ברק או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991 קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי ע"ד 95-659-804-5
 התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 כמ"כ ניתן לתרום בקלות ובמהירות בכל עמדות "נדדים פלוס" ברחבי הארץ

נענים לקריאת גדולי ישראל
 ומאמצים ילד לשנה"ל תשע"ט!
100x12

